

Jaarrapportage 2014-2015

Pastoraat aan mensen met een beperking PG Driebergen

Inleiding

Dat het pastoraat voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking ingebed is in het gemeentewerk van de PG Driebergen en dat de Diaconie van de PGD daarvoor samen met Bartimeüs de financiële middelen beschikbaar stelt is binnen de Protestantse Kerk in Nederland uniek. Ik voel me dan ook bevoorrecht om dit werk te mogen doen. Het is daarom met vreugde dat ik u hierbij een overzicht kan aanbieden van het werk van het afgelopen jaar.

Pastorale begeleiding

Levens- en geloofsvragen van mensen met een verstandelijke en- of meervoudige beperking komen aan de orde in de persoonlijke pastorale begeleiding. De drempel om me hiervoor te benaderen is laag. Het is essentieel voor de kwaliteit van bestaan dat die vragen gesteld en besproken worden. Samen gaan we op zoek naar een mogelijk, soms voorlopig, antwoord. Niet altijd heeft iemand de mogelijkheid om de vragen rechtstreeks te stellen, die moeten dan tevoorschijn geluisterd of gekeken worden door (lichamelijke) uitingen van verdriet, frustratie, woede of wanhoop heen.

Vaak raken de vragen aan ingrijpende verlieservaringen. Met het oog daarop heb ik voor Driebergen een Troostkoffer samengesteld. De troostkoffer kan ondersteunen bij het verwerken van verlies. De inhoud van de troostkoffer biedt allerlei mogelijkheden en spreekt verschillende zintuigen aan: Er zitten boeken in, een zachte knuffel, een doosje met tranen, een klokkenspel, de blanket of love, kaarten die helpen om een gesprek te voeren over wie gemist wordt. Er zit een cd in met rustige muziek en aansprekende teksten en een kaarsje met heerlijke lavendelgeur.

Pastorale ondersteuning staat niet los van het persoonlijk ondersteuningsplan dat iedere cliënt van een instelling heeft. Voor de optimale zorg werk ik op aanvraag samen met begeleiders van de verschillende instellingen (Bartimeüs, Abrona, Philadelphia, Lievegoed).

De contacten met de collega's van Bartimeüs lopen via Bernard Baakman, twee keer per jaar spreken we af.

Goede contacten zijn er ook met de vrijwilligers coördinator van Bartimeüs met wie ik bezig ben het ondersteuningsnetwerk van mensen met een beperking die in Driebergen wonen in kaart te brengen.

Eredienst

Een grote groep mensen met een beperking bezoekt de diensten in de Grote Kerk.

Eén keer per maand ga ik voor in een dienst in de Grote Kerk. Eén keer per jaar is er kanselruil met de Immanuelkerk. In het afgelopen jaar heb ik de dienst van Witte Donderdag voorbereid met een aantal mensen met een beperking.

Aan mij de taak om de diensten zo vorm en inhoud te geven dat zowel mensen met als zonder beperking in aanraking komen met het Geheim van geloven.

Catechese

Er zijn binnen de PGD twee bijbelgespreksgroepen die maandelijks bij elkaar komen. Vrijwilligers geven deze catechese. Het materiaal voor deze avonden worden door mij aangeleverd. Twee keer

per jaar overleg ik met de catecheten. Bij de gezamenlijke kerstviering en de afsluiting van het catecheseseizoen ben ik aanwezig.

Op verzoek van bewoners van de Lange Dreef (Abrona) is vorig jaar een gespreksgroep gestart. Het gaat hier om LVG- groep die maandelijks bij elkaar komt. De deelnemers dragen thema's aan die besproken worden, in het afgelopen seizoen waren dat aan de kerkelijke praktijk gerelateerde onderwerpen. Als afsluiting van het seizoen heb ik hen uitgenodigd voor een rondleiding door de Grote Kerk. Dit seizoen ligt de aandacht vooral op de (hernieuwde) kennismaking met Bijbelverhalen.

In de sociowoning van Philadelphia (VG) aan de Meerkoet 40 is elke week een catechese uur. Samen met een gemeentelid uit de Gereformeerd Kerk Vrijgemaakt verzorg ik om de beurt dit 'bijbeluurtje' zoals de bewoners het noemen. Ik gebruik daarvoor materiaal dat op de Hartenberg in Ede voor deze doelgroep is ontwikkeld: 'Geloven met hart en handen'.

Niet iedereen van de doelgroep kan de drukte van catechese in groepsverband aan. Ik geef ook één op één catechese, basiscatechese en belijdeniscatechese.

Café Goedenavond

Elke eerste en derde vrijdagavond van de maand is het caféavond van 19.30 – 22.30 uur in 't Hoge Licht, Klapproos 2. Het is dé ontmoetingplaats voor mensen met een beperking. In principe ben ik op alle caféavonden aanwezig. Het café draait op een grote groep vrijwilligers die plezier beleven aan het contact met mensen met een beperking. De taken zijn divers: ruimte klaarmaken, gasten ontvangen, koffie/thee/een drankje/een hapje serveren, zorgen voor een gezellige sfeer, ondersteunen van zorgvragen, opruimen.

Het café wordt bezocht door ongeveer 30-40 mensen met een beperking. We verwelkomen ook graag, met het oog op de inclusie, mensen zonder beperking.

Taakgroep Samen Leven Gewoon Doen

De organisatie van de caféavonden ligt bij de Taakgroep Samen Leven? Gewoon Doen! waar ik deel vanuit maak. De taakgroep bestaat uit 6 leden, met en zonder beperking. De taakgroep komt 3x per jaar bij elkaar. Regelmatig wordt er in het café een extra activiteit georganiseerd: Nieuwjaarsborrel, samen snert eten, Djembéworkshop door muziekpraktijk Modulatie, Karaoke, vragenuurtje met een bekende Driebergenaar, deelname aan Avond4daagse, optreden van Joan, Sinterklaas, Kerst, concert van de Jostiband. De activiteiten worden in Kerknieuws en de Nieuwsbrief van de 3wijken aangekondigd. In het afgelopen jaar kregen we extra publiciteit door een artikel in de Stichtse.

Dagje uit

De organisatie van het dagje uit dat eens in de twee jaar door het gehandicaptenpastoraat wordt aangeboden zit in mijn takenpakket. In 2014 zijn we met 74 personen naar het Afrika Museum in Berg en Dal geweest, een hoogtepunt in het jaar voor mensen met een beperking. In het Afrikamuseum kon men deelnemen aan een belevingstocht en een muziekworkshop.

Een activiteit als deze is vraagt veel voorbereiding en kan alleen met hulp van veel vrijwilligers: aanmelding, inning van de eigen bijdrage, inkopen en klaarmaken van lunchpakketten. Begeleiding op de dag is essentieel: een groot aantal mensen met een beperking heeft één op één begeleiding nodig.

De diaconie van de PGD en de Lanoy Meijer Stichting hebben door hun ondersteuning in natura (pannenkoekenmaaltijd) en een financiële bijdrage (factuur bus) dit uitje mede mogelijk gemaakt.

Nieuwsbrief Samen Leven Gewoon Doen

In het afgelopen jaar heb ik twee nieuwsbrieven uit doen gaan.

De nieuwsbrief wordt in gedrukte en gesproken vorm bij mensen met een beperking, vrijwilligers en andere betrokkenen en geïnteresseerden bezorgd.

Website Samen Leven Gewoon Doen

Regelmatig ververs ik de inhoud van de webpagina van de Taakgroep Samen Leven Gewoon Doen. Daarop is informatie te vinden over activiteiten van de taakgroep Samen Leven Gewoon Doen, de agenda van het Goedenavondcafé staat erop evenals de gegevens van de werkgroepleden. Ook foto's van activiteiten zijn er te vinden.

Landelijke werkgroep Samen Geloven Gewoon Doen

Samen Geloven? Gewoon doen! is een landelijk oecumenisch netwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en de kerken. Ik heb deelgenomen aan een landelijke platformdag in november 2014. In februari 2015 organiseert deze werkgroep een weekendretraite voor mensen met en zonder beperking, ik hoop daarbij te zijn.

Ook ben ik betrokken bij de doorstart van deze landelijk werkgroep.

Bezoek

In de herfst van 2014 was in het kader van een uitwisselingsprogramma van de Council of International Fellowship Mari-Liis Kalda uit Estland in Driebergen te gast. Eén dag heeft ze met me meegelopen en kennis gemaakt met het werk van het gehandicaptenpastoraat.

Tijdsinvestering

Voor het werk van het gehandicaptenpastoraat heb ik een aanstelling van 0,4 fte (16 uur per week). De cijfers uit het tijdschrijven van de afgelopen periode laten zien dat ik daarmee niet uit kom. Voor het komende jaar is dat een aandachtspunt, ook omdat er voor de Permanente Educatie van de PKN tijd moet worden vrijgemaakt.

Tenslotte

Het is mooi werk, divers en kleurrijk. Werken met mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking vraagt veel, maar misschien nog belangrijker ik ontvang ook veel van hen.

God komt nooit met vertoon van macht.

Maar in de ogen van zwakken en weerlozen

zie je het licht van Gods gelaat.

Driebergen, februari 2015
Ds. Wijke Greydanus