



# Protestantse KerkNieuws

## Gemeente Driebergen-Rijsenburg

Jaargang 11, nummer 10, 28-09-2021, [redactiekerknieuws@live.nl](mailto:redactiekerknieuws@live.nl)  
Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente  
en de Vrijzinnigen Nederland

### Kerkdiensten

<b>ZONDAG 3 oktober</b>			
<b>Plaats</b>	<b>Tijd</b>	<b>Voorganger</b>	<b>Opmerking</b>
Grote Kerk	10.00	Ds. Gerrit van Dijk	
't Hoge Licht	10.00	Ds. Henk Reinders	Israëlzondag en bevestiging ambtsdrager
Parklaankerk	10.15	Ds. J. Kubacki	
Sparrenheide	10.30	Ds. Sam Janse	
't Hoge Licht, Traject24	12.00	Dick Westerkam	

<b>ZONDAG 10 oktober</b>			
<b>Plaats</b>	<b>Tijd</b>	<b>Voorganger</b>	<b>Opmerking</b>
Grote Kerk	10.00	Ds. Gerrit van Dijk	Heilig Avondmaal
't Hoge Licht	10.00	Ds. Henk Reinders	
Parklaankerk	10.15	Ds. G.J. Aller	
Sparrenheide	10.30	Ds. Willem Timmerman	
't Hoge Licht, Traject24	12.00	Bram Maarleveld	
Grote Kerk	19.30		Vesper

<b>ZONDAG 17 oktober</b>			
<b>Plaats</b>	<b>Tijd</b>	<b>Voorganger</b>	<b>Opmerking</b>
Grote Kerk	10.00	Ds. Aleida de Hoog	m.m.v. Cantorij
't Hoge Licht	10.00	Ds. Margriet van der Kooi	
Parklaankerk	10.15	Ds. F. Kruijne	
Sparrenheide	10.30	Ds. Bart van Empel	
't Hoge Licht, Traject24	12.00	Dr. Kees van der Kooi	

<b>ZONDAG 24 oktober</b>			
<b>Plaats</b>	<b>Tijd</b>	<b>Voorganger</b>	<b>Opmerking</b>
Grote Kerk	10.00	Mw. Joke de Zwaan	
't Hoge Licht	10.00	Ds. Wim Poldervaart, Huizen	
Parklaankerk	10.15	Ds. J. de Wit	
Sparrenheide	10.30	Mw. Coby v.d. Boogaard	
't Hoge Licht, Traject24	12.00	Herman van Wijngaarden	

### Collectebestemmingen

#### Zondag 3 oktober 2021: KiA: Israel zondag

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Het Rossing Center wil kinderen met elkaar in contact brengen. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen in de klas over hun leven, geloof, hobbies en school. Zo leren ze elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst! Wij vragen uw bijdrage.

### **Zondag 10 oktober 2021: St. Tear Mbuti, Oost Congo – Inclusie voedselzekerheid**

Eeuwenlang leefden de Mbuti Pygmeëën als verzamelaars in het regenwoud in Congo (DRC). Maar na dertig jaar stroperij, houtindustrie en andere activiteiten door mensen zijn de Mbuti gedwongen om zich te settelen. Nu wonen ze noodgedwongen in dorpen in het bos, waar ze leven in schrijnende armoede. De meeste kinderen zijn ondervoed door het eenzijdige voedsel. Het ergste is dat lokale bevolkingsgroepen de Mbuti zien als minderwaardige mensen. Wij vragen uw steun.

### **Zondag 17 oktober 2021: Wereld voedseldag - Kameroen**

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Wij vragen uw steun.

### **Zondag 24 oktober 2021: Plaatselijkgehandicapten werk/ Cafe Goedenavond**

Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, mensen met en zonder beperking, kerk te kunnen zijn. Samen leven, samen geloven? Gewoon Doen! Enkele van de vele activiteiten: Pastorale begeleiding, geestelijke verzorging en bevordering van integratie van mensen met een beperking onderling en in het dorp, bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, doop- en belijdeniscatechese. Uw bijdrage is onmisbaar.

### **Wijkgemeente Catharijne**



### **GEMEENTEAVOND 5 OKTOBER**

Op dinsdag 5 oktober zijn alle gemeenteleden welkom in de Grote Kerk voor een bijeenkomst. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.00 uur. We beginnen om 19.30 en het programma duurt tot 21.30 uur.

We willen met elkaar terugblikken en vooruitkijken. Wat voor kerk willen we zijn in Driebergen in de komende jaren? En voor wie? Positieve ervaringen kunnen daarbij helpen om op het spoor te komen wat de kerk is die we graag willen zijn.

Daarom aan iedereen de vraag om op een kaart één of twee goede ervaringen van kerk-zijn op te schrijven. Deze kaarten kunnen in de kerk in de daarvoor bestemde doos worden ingeleverd. Het mag ook afgegeven worden op Rijsenburgselaan 9. U kunt de kaart uit deze Nieuwsbrief knippen. Maar er liggen ook kaarten in de kerk die je mee kunt nemen. We verzamelen alle goede, mooie en inspirerende ervaringen en gebruiken die in de komende tijd bij de gesprekken over hoe we kerk willen zijn. Graag zien we uw en jullie kaarten tegemoet en we hopen elkaar te zien op 5 oktober.

De kerkenraad

### **Toen zaten we dichtbij hoe kerk-zijn bedoeld is:**

*(beantwoord deze zin met één of twee eigen ervaringen op uit de afgelopen jaren)*

---

---

---

---

---

---

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 3 oktober**

Het Johannesevangelie is op zichzelf al behoorlijk anders dan de andere drie. Het ademt een andere sfeer en het beschrijft een periode van zeker drie jaar. Terwijl bijvoorbeeld Marcus een tijdspanne van een jaar heeft. Maar het stuk dat voor deze dag op het rooster staat is ook binnen Johannes nog weer een verhaal apart. Omdat het ontbreekt in een behoorlijk aantal handschriften die gelden als bronnen voor de Bijbel. Het gaat om het explosieve fragment waar een vrouw wordt aangeklaagd wegens overspel. Mannen met stenen staan al klaar. Jezus doorbreekt de spanning met woorden die schaakmat zetten: "Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen."

Hoe denken we in 2021 over zonde en oordeel? Na de gedenkstenen op de startzondag liggen er opnieuw stevige stenen op ons bord. Maarten van Kapel speelt op het orgel en de lector is Mirjam Dekker.



### **Zondag 10 oktober**

Deze zondag vieren we de Maaltijd van de Heer met elkaar. Nederlandse protestanten zijn daar in de loop van de eeuwen sowieso karig mee geworden, maar corona heeft samen eten en drinken helemaal op zijn kop gezet. Maar juist brood en wijn vertellen ons het inclusieve verhaal van Jezus. De kerk is van iedereen. We delen met jong en oud en proeven samen van het geheim van God. In Johannes lezen we verder waar we gebleven waren. Jezus neemt opnieuw het woord en waagt zich woorden die aan God 'in den beginne' doen denken. "Er moet licht komen", was het eerste dat God zei. En er kwam licht. En hier zegt Jezus: "Ik ben het licht voor de wereld". Opnieuw tergt hij de gevestigde orde die weet hoe het zit. Het lijkt een exclusief fragment dat haaks staat op die inclusieve maaltijd. Spannend om die twee bij elkaar te brengen.

Paul van Oosten begeleidt de samenzang en uit de Bijbel wordt gelezen door Leen Terlouw.

### **Zondag 17 oktober**

Deze zondag lezen we verder in het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 8, vers 21-36. Een pittig hoofdstuk. Een twistgesprek tussen Jezus en de Joodse leiders. Ze zijn overtuigd van het eigen gelijk, ze zitten vast in hun systemische godsdienst. Jezus wijst een weg naar bevrijding.

Lector is Thijs van den Berg. De cantorij werkt aan deze dienst mee en Maarten van Kapel bespeelt het orgel.

## **Weer beginnen!**

Op het moment van schrijven ligt de startzondag nog voor ons. Als u dit leest, hebben we een mooie gemeente-avond op 5 oktober. Die ons hoop en vertrouwen geeft voor de toekomst!

Met een hartelijke groet, Ds. Aleida de Hoog

P.S. Rest mij nog een gift voor de kerk te vermelden van fam. N.N. voor de kerk ad € 50,-

## **Samen Leven, Gewoon Doen!**

Er is iets bijzonders aan ons mensen: we zijn uniek! Van u, van jou, van mij is er maar ééntje! Het grappige is, we zijn allemaal anders en daarin zijn we juist gelijk.

We spraken hierover op een groep. Waarom spreken we eigenlijk over een beperking? 'We zijn gelijkwaardig', zei iemand, en zo is het maar net. Een ander noemde dat we niet allemaal hetzelfde hoeven kunnen, nee zeg, dat zou saai worden! We kunnen juist genieten van elkaars talenten, God doet dat ook. Hij vindt ons allemaal even belangrijk en even mooi.

'Maar', vertelt iemand, 'in de verhalen van Jezus gaat het soms toch een beetje anders want hij ziet mensen met beperking als mensen met voorrang in zijn Koninkrijk'. Wijze lessen voor ons allemaal.

Als Jezus in onze tijd timmerman zou zijn, aannemer noemen we het nu, zou hij niet alleen een groene kerk bouwen, maar ook één zonder drempels.

### **Hoera!**

De bijbelgesprekskringen (catechese) zijn weer van start gegaan, iedere 1<sup>e</sup> maandag en 1<sup>e</sup> donderdag van de maand in Nieuw Salem.

Ook kan op 8 oktober het Goedenavondcafé weer open, vreugde alom! Iedere 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> vrijdag van de maand in Nieuw Salem, 20.00 uur – 22.15 uur. Met bewijs van vaccinatie of negatieve test ben je welkom!

Inlichtingen bij: Hester van Gurp 06-44267373, [hestervangurp@wgcatharijne.nl](mailto:hestervangurp@wgcatharijne.nl)

## **Wijkgemeente Immanuel**

### **Rondom de erediensten**

Op *Israëlzondag, 3 oktober*, proberen wij in lied, gebed en woord gestalte te geven aan onze bijzondere verbondenheid met het volk Israël, wetend dat er verschillend gedacht en gevoeld wordt rondom dit thema.

Fijn om te melden is dat op deze zondag *Esse van den Burg* in het ambt van ouderling bevestigd zal worden, met als bijzondere opdracht het scribaat.

Daarnaast zal een PthU-student die met de master gemeentepredikant bezig is zich aan u/jou voorstellen. Hij zal in de maanden oktober/november en maart/april werkzaam zijn in onze wijkgemeente. Daarbij concentreert hij zich op de onderdelen 'leren' (kringwerk, toerusting, catechese etc.) en 'vieren' (eredienst, doop, avondmaal, rouw- en trouwdiensten). Het betreft *Ewoud Jonker* (42 jaar) uit de Bilt.

Op *zondag 10 oktober* hoop ik eveneens voor te gaan. Het jaarthema van de PKN is "Van U is de toekomst". Vorig najaar ben ik begonnen met een serie preken over de hoofdstukken 7 t/m 12 van het boek Daniël waarin visioenen klinken over de eindtijd. Die serie is nog niet af. Ik hoop deze zondag de draad weer op te pakken.

Op *zondag 17 oktober* hoopt ons gemeentelid dominee Margriet van der Kooi voor te gaan. Via de podcast Eerst Dit is zij regelmatig te beluisteren op de dinsdag.

Op *zondag 24 oktober* gaat ds. Wim Poldervaart voor. Hij is onlangs met emeritaat gegaan en heeft jarenlang zich met hart en ziel ingezet voor de zending via de GZB. De afgelopen jaren was hij werkzaam als evangelist in Utrecht en Huizen. Ook heeft hij in Peru vele harten geraakt met het Evangelie en was hij als regio-coördinator betrokken bij het zendingswerk in Azië en Latijns-Amerika. Kenmerkend voor zijn werk is zijn hart voor het Evangelie en zijn persoonlijke aandacht voor de mensen om hem heen.

Op *zondag 31 oktober*, Reformatiedag, hoop ik voor te gaan.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten, in de kerkzaal of verbonden via de digitale wereld.

## **Tienercatechese: maaltijd en ontmoeting – eat and meet**

Op *vrijdag 15 oktober* zijn alle tieners van brugklas t/m eindexamenklas, van harte welkom in diaconaal centrum De Ontmoeting (naast Nieuw Salem en achter Koek en Ei). Om 18.30 uur staat er een heerlijke maaltijd klaar, gaan we elkaar weer ontmoeten en bijkletsen om dan met een goed onderwerp aan de slag te gaan. We gaan dit jaar werken met Denkstof van de EO. We bekijken een boeiend, prikkelend filmpje en daarna splitsen we de groep in tweeën: jonge en oude tieners. De inloop is vanaf 18.15 uur, om 18.30 uur gaan we aan tafel. En zo rond 19.00 uur gaan we aan de slag om tegen 20.00 uur af te ronden. Het catecheseteam: Marina Roelofsen, Magda Lijftogt, Ariadne Roelants en ondergetekende.

## **Belijdenis doen**

Belijdenis van het geloof doen in het midden van de gemeente – wat betekent dat?

Als we belijdenis afleggen van het geloof, geven wij daarmee antwoord op Gods liefde voor ons. Voor degene die als kind gedoopt is, betekent belijdenis doen dat je persoonlijk je doop aanvaardt: met je ja-woord geef je te kennen dat je God dankbaar bent dat Hij – toen je nog klein was – in de doop al ja tegen jou zei.

Voor degene die later in zijn of haar leven God heeft leren kennen, betekent het dat je op je ja-woord aan God het teken van de doop mag ontvangen.

Belijdenis doen is een stap zetten in de navolging van Jezus Christus en daarmee het loslaten van vrijblijvendheid.

Zou je graag deze stap willen maken of nog wat meer informatie willen, neem dan met mij contact op: 06-10730732 of [domineereinders@kpnmail.nl](mailto:domineereinders@kpnmail.nl).

## **Ter Inspiratie: verzoenen met onzekerheid**

De levenszee wordt druk bevaren door zeilers die vergeefs hopen te arriveren op een eiland van zekerheid waar heldere antwoorden op hun diepste vragen te vinden zijn. Maar de geschiedenis leert dat die eilanden niet meer dan schijnzekerheid bieden en hooguit een flinterdun lijntje met de werkelijkheid hebben. Het comteaanse positivisme van de negentiende eeuw, het logisch positivisme van de twintigste eeuw en het nieuw atheïsme van begin eenentwintigste eeuw zijn stuk voor stuk verpulverde drogbeelden die het zeker weten dat ze beloofden, niet hebben waargemaakt. Het nieuw atheïsme, dat velen misschien gestimuleerd heeft om af te rekenen met 'misleiding', is er een van. We moeten ons verzoenen met onzekerheid zonder erdoor overweldigd te worden.

*Uit: Het raadsel van God (mijn ontdekkingsreis langs wetenschap, geloof en twijfel) – door Alister McGrath*

## **Tenslotte**

Een hartelijke groet uit de pastorie, in Christus verbonden, ds. Henk Reinders

## **Parklaankerk**

### **Parklaankerk open**

Wij mogen weer helemaal open en onbegrensd! Dus ook zonder vooraanmelding. Wat zaten wij hier lang op te wachten! Wij hopen dat daarom elke belemmering om onze zondagse vieringen mee te maken weer van de baan is. Onderwijl houden wij nog wel extra aandacht voor goede ventilatie en blijven we elkaar de ruimte geven. Hebt u een kwetsbare gezondheid en wilt u daarom meer afstand dan is toegestaan, laat het ons weten. Dus voelt u zich weer helemaal en onbegrensd welkom en wij hopen ook u weer als vanouds in de Parklaankerk aan te treffen!

### **Vieringen in de Parklaankerk**

Zondag 03 okt.: Zondagsviering met ds. J. Kubacki

Zondag 10 okt.: Zondagsviering met ds. G.J. Aller

Zondag 17 okt.: Zondagsviering met ds. F. Kruyne

Zondag 24 okt.: Zondagsviering met ds. J. de Wit

### **Agenda**

01 oktober: Chez Baas ontmoetingsmoment, 16.00 – 18.00 uur

05 oktober: Filmhuis 'For Sama', 20.00 uur

15 oktober: Filmhuis 'Shoplifters', 20.00 uur

*Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op [www.parklaankerk.nl](http://www.parklaankerk.nl)*

## Traject24

### Bij de zondagse bijeenkomsten

Vooraan in dit Kerknieuws in het kerkdienstenrooster staan de sprekers vermeld voor de komende zondagen. Over de Corona-regels: er zijn steeds meer versoepelingen van de maatregelen, ook voor de kerken. We hoeven niet meer verplicht de 1,5 meter afstand te houden en registratie vooraf of bij binnenkomst is ook niet meer nodig (je bent altijd welkom!). We realiseren ons ook dat dit voor sommige mensen een spannende stap is en we willen graag in liefde rekening met elkaar houden. We vragen iedereen dan ook zich te blijven houden aan de basisregels als: handen blijven desinfecteren, afstand bewaren en thuis blijven bij klachten. Verder letten we op de ventilatie in het gebouw.

Voor wie er behoefte aan heeft, willen we het zitblok naast het orgel graag benutten als ruimte om nog wel op 1,5 meter te blijven zitten. Voor de collecte komen de mandjes bij de uitgang te staan; we raden aan om zo veel mogelijk het collectegeld over te blijven maken. Geleidelijk aan gaan we ontdekken wat er verder mogelijk is. Laten we voor nu genieten van de nieuwe ruimte die er weer ontstaat.

En we blijven de bijeenkomsten op zondag natuurlijk uitzenden via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

### Over het jaarthema

Toen we als gemeente baden of God ons duidelijk wilde maken waarvoor Hij onze aandacht vraagt, kwam met name één beeld krachtig naar voren: dat van Psalm 84:1-4, de gemeente als plaats waar God woont. Onze gemeente mag een plek zijn waar kinderen en volwassenen zich thuis voelen bij God en bij elkaar, een 'plaats' waar het goed toeven is. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is soms best een uitdaging. Het vraagt een actieve houding die daarop uit is.

Het bleek dat de meeste daarvan op de één of andere manier te verbinden zijn aan Psalm 84.

De gemeente is in de eerste plaats de woning van God. Dat betekent dat we Hem de ruimte willen geven. Het gaat erom dat we ons aan Hem toewijden en luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. Daarachter, zo bleek tijdens de gebedsbijeenkomst, zit het verlangen van God zelf. Hij verlangt naar meer intimiteit met zijn kinderen.

Vervolgens mag de gemeente een plaats zijn waar wij verfrist en gevoed worden. Genoemde beelden die daarbij aansluiten, zijn die van de dorstige en hongerige ziel (Psalm 107:9), leven uit de Bron (Johannes 7:37) en de vrucht die vanzelf groeit door verbondenheid met Christus (Johannes 15:4b).

Welkom zijn in Gods huis, betekent ten slotte dat we welkom zijn bij elkáár. Dat vraagt om actieve toewijding aan elkaar en een liefdevolle houding naar elkaar toe. 'Ben ik mijn broeders hoeder?' Ja, dat ben je. In onze verscheidenheid en veelkleurigheid moeten we de eenheid blijven zoeken. Zoals iemand zei: 'Dat is lastig, maar ook prachtig!'

Welkom in Gods huis!

In het komende seizoen wordt dit thema in de bijeenkomsten en - voor wie wil - in de kringen verder uitgewerkt; in drie blokken van vier. De drie blokken zijn afgeleid van elementen uit Psalm 84 en zijn:

1. Gods grootheid
2. Ons verlangen naar God
3. Verbinden met de ander

### Voortgang Selectiecommissie

Half september ontvingen we dit bericht van de Selectiecommissie: "We praten jullie graag bij over de voortgang bij het zoeken naar een predikant. Momenteel hebben we twee potentiële kandidaten uit de reacties die we hebben ontvangen. Voor één van de twee kandidaten zou dit in combinatie zijn met een andere gemeente. We hebben dan ook een gesprek gehad met deze gemeente die een 0.5 fte predikant zoekt. Gecombineerd met onze 0.3 fte zou dat voor deze persoon een geschikte situatie zijn. Eind van de maand hebben we ook nog een gesprek met de tweede persoon. We hopen begin oktober een voorstel te kunnen doen aan het bestuur en zullen ook daar bespreken hoe we de gemeente verder in het proces zullen betrekken. We zijn dankbaar voor hoe het tot nu toe is gegaan.

We beseffen dat het best een lang proces is, maar we ervaren en vertrouwen ook hoe God ons hierin leidt. We nodigen jullie graag uit om te blijven bidden dat God ieders weg hierin bevestigt."

Roel Vermaas, [traject24@gmail.com](mailto:traject24@gmail.com) / 0343-517768 / [www.traject24.nl](http://www.traject24.nl)

### **Sparrenheide, (Silverein, voorheen De Brug)**

De afgelopen week zijn we opgeschrikt door het plotseling falen van het hart van de heer Joop Vermeulen. Hij was nog maar kort herstellende van een grote hartoperatie. Op dit moment van schrijven is de situatie nog heel erg kritiek. Laten we Joop en Nies meenemen in ons gebed. Verheugend nieuws was er voor Mw. Smit-Hardeman. Zij mocht na een zeer lange tijd van revalideren elders terugkomen op Sparrenheide. Zij woont nu op Kamer 17. Op zondag 12 september j.l. is Mevr. Schaap wegens een nare val in het ziekenhuis opgenomen. Gelukkig was de zorgaanvraag al goedgekeurd en kon zij na een kort verblijf weer thuis gaan wonen op Kamer 225. Mevr. Schaap en haar familie zijn dankbaar dat zij nu meer zorg kan krijgen. Haar gezichtsvermogen is ook al zeer beperkt en dan wordt de wereld om je heen wel heel erg klein. Onlangs heb ik zelf mogen ervaren hoe belangrijk gezondheid is. Door deze nare ervaring moet ik helaas het wat "rustiger" aan gaan doen. Ik hoop dat het lukt. Ook Jezus stuurde zijn leerlingen er op uit om na bezigheden even voldoende rust te nemen. Rust nemen doet ons goed, leegt het hoofd, brengt weer orde en nieuwe inzichten. Het laat je weer genieten van het leven en de kleine dingen waarderen en dankbaar zijn voor wat je door de dag kon meemaken. De maatregelen in Sparrenheide wat betreft het aantal personen in de ruimtes blijven voorlopig nog van kracht. Dit geldt ook voor de kerkdiensten die goed bezocht worden en evenals het Zingend Geloven. Als u dit leest hebben we de eerste in aangepaste vorm achter de rug. Het koffie/thee momentje mag voorlopig nog niet. Het eerstvolgende Zingend Geloven is op 26 oktober en misschien is er dan wat meer mogelijk. De mondkapjes zijn in de gangen niet meer verplicht.

Voor alle zieken, thuis, in ziekenhuis, verpleeghuis of hospice, maar ook een ieder die om wat voor reden dan ook het moeilijk heeft, wens ik u veel kracht toe. Dat God hen bijstaat in de warmte van alle mensen die om hen heen staan.

In verbondenheid en met een warme groet wens ik u allen nog mooie herfstdagen toe.  
Elly Heek – van Doorn

### **Rehoboth**

Op woensdag 6 oktober 10.30 uur is er weer een viering in de salon. Voorganger is Kees Maasland en pianiste Marieke v. d. Linden, beiden inmiddels heel vertrouwd in Rehoboth. Namens de pastorale commissie een hartelijke groet, Tiny Liebeek

### **Algemene informatie**

#### **Jaarrekening 2020 Diaconie**

De Jaarrekening 2020 Diaconie is onlangs vastgesteld door de AK en inmiddels goed gekeurd door het CCBB. De stukken liggen nu ter inzage bij het kerkelijk bureau. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan Sinke, telefoon 0343-516615.

#### **IKO bijeenkomsten**

IKO lezing dinsdag 12 oktober om 10 uur in 't Hoge Licht.

Tot groot genoegen komt Ton van Bommel namens de Stichting Vroeger en Nu ons vertellen over de geschiedenis van Driebergen. Er is al veel over geschreven, maar een samenvattende presentatie was er tot nu toe nog niet. Ton van Bommel komt ons vertellen over de grafheuvels, via de middeleeuwen tot in onze tijd. Al eerder hield hij voor ons een lezing over archeologische vondsten rond Driebergen. Het belooft een interessante ochtend te worden.

Voor deze ochtend vragen wij indien mogelijk een bijdrage van €5,--. Inclusief 1 kopje koffie.

Helaas moeten we ons houden aan de corona maatregelen. Dat betekent dat een bewijs van vaccinatie verplicht is. Dit is mogelijk via de code scan op uw telefoon of een afschrift van uw vaccinatie bewijs.

**Deadline KerkNieuws 11 > 22 oktober 2021**

## Adressen

### Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen  
Website: [www.pgdriebergen.nl](http://www.pgdriebergen.nl)  
Open: donderdag van 08.30–11.30 uur  
Telefoon: 0343-513570  
mail: [administratie@pg-driebergen.nl](mailto:administratie@pg-driebergen.nl)

### Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (06-17475319)  
Mail: [cornelisvanderkooi@gmail.com](mailto:cornelisvanderkooi@gmail.com)  
Scriba: J. Koerts (0343-512869)  
mail: [scriba@pgdriebergen.nl](mailto:scriba@pgdriebergen.nl)

### Kerkrentmeesters

Voorzitter: R. van den Hoek  
mail: [r.vanden.hoek@hccnet.nl](mailto:r.vanden.hoek@hccnet.nl)  
Secretaris: Leo Blom (06-51005909)  
mail: [rentmeesters-pgd@hotmail.com](mailto:rentmeesters-pgd@hotmail.com)  
Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241  
Collectebonnen: NL39RABO0375225714

### Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau  
Voorzitter: M. Nijenmanting  
mail: [m.nijenmanting@ziggo.nl](mailto:m.nijenmanting@ziggo.nl)  
Secretaris: Ellen van Amerongen  
(0343-514883)  
mail: [scribadiaconie@pg-driebergen.nl](mailto:scribadiaconie@pg-driebergen.nl)  
Bijdragen: NL47RABO0385253818

### Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau  
Voorzitter: Clara Hagen  
Mail: [fam.vdweidehagen@gmail.com](mailto:fam.vdweidehagen@gmail.com)  
Secretaris: Clara Hagen  
mail: [zwo@pgdriebergen.nl](mailto:zwo@pgdriebergen.nl)  
Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

### ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen  
Website: [www.iszdebrug.nl](http://www.iszdebrug.nl)  
Geestelijk verzorger: M. Zuilhof  
(0343-555555, doorkiesnummer 813)  
mail: [m.zuilhof@iszdebrug.nl](mailto:m.zuilhof@iszdebrug.nl)  
Scriba: Elly Heek (0343-518869)  
mail: [heekvandoorn@gmail.com](mailto:heekvandoorn@gmail.com)

Wijkgemeente Catharijne  
Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115  
Per adres: Kerkelijk Bureau  
Website: [www.wgcatharijne.nl](http://www.wgcatharijne.nl)  
Scriba: R. Spruit (06-30485346)  
mail: [scriba@wgcatharijne.nl](mailto:scriba@wgcatharijne.nl)

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, (030-7852218) of 06-21893914; mail: [dsmadehoog@wgcatharijne.nl](mailto:dsmadehoog@wgcatharijne.nl)

Ds. Gerrit van Dijk (0343-758523 of 06-31515565);  
mail: [gerritvandijk@wgcatharijne.nl](mailto:gerritvandijk@wgcatharijne.nl)

Hester van Gurp (06-44267373)  
[hestervangurp@wgcatharijne.nl](mailto:hestervangurp@wgcatharijne.nl);  
vaste werkdag: woensdag

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes,  
(Wegens ziekte niet telefonisch bereikbaar)  
mail: [ds.elisabethpm@wgcatharijne.nl](mailto:ds.elisabethpm@wgcatharijne.nl)

### Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2  
Per adres: Kerkelijk Bureau  
Website: [www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl](http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)  
Voorzitter: Ds. H.J. Reinders  
Scriba: vacant  
mail: .....  
Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)  
[domineereinders@kpnmail.nl](mailto:domineereinders@kpnmail.nl)

### Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2  
Per adres: Kerkelijk Bureau  
Website: [www.traject24.nl](http://www.traject24.nl)  
Secretaris: Dina de Lange (06-43902179)  
mail: [dinopape@hotmail.com](mailto:dinopape@hotmail.com)  
Predikant: vacant  
Benader voor vragen de secretaris of het bestuur: [bestuur@traject24.nl](mailto:bestuur@traject24.nl)

### Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: [www.parklaankerk.nl](http://www.parklaankerk.nl)  
Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden  
(06-10968882)  
mail: [inspirator@parklaankerk.nl](mailto:inspirator@parklaankerk.nl)  
Pastoraal punt: [secretaris@parklaankerk.nl](mailto:secretaris@parklaankerk.nl)  
Peningmeester: L. Janssen  
mail: [penningmeester@parklaankerk.nl](mailto:penningmeester@parklaankerk.nl)