

NIEUWSBRIEF WIJKGEMEENTE CATHARIJNE 5 april 2026

Agenda

Zaterdag 4 april, Tieneravond, thema Pasen. Start toetjesbuffet: 18.30 uur 't Hoge Licht
Donderdag 9 april, Verjaardagsfeestje 80 jarigen in Nieuw Salem
Vrijdag 10 april, Café Goedenavond om 20.00 uur in Nieuw Salem (met het Shantykoor)
Zaterdag 11 april, voorstelling Veerkracht van Aviv, om 20.00 uur Grote kerk
Zondag 12 april, Kliederkerk over Jozef, 10.00- 12.00 uur Grote kerk



DANSVOORSTELLING VEERKRACHT 11 april

AVIV brengt met Veerkracht een krachtige ode aan de stille strijd die zoveel vrouwen dagelijks voeren. Met expressieve dans raakt Veerkracht het publiek en nodigt het uit tot herkenning, heling en hoop. De voorstelling maakt de vaak verborgen mentale, fysieke en sociale druk zichtbaar in rauwe, eerlijke beweging. Zaterdag 11 april in de Grote Kerk, 19.30 uur zaal open. Entree vrij, collecte voor de onkosten.

COLLECTEDOEL: 2-jarig project Bangladesh

In Bangladesh is minder dan een half procent van de bevolking christen. Toch wil deze minderheidskerk van betekenis zijn voor de samenleving. Daarom leidt de kerk predikanten en kerkelijk werkers op en zijn er cursussen waar gemeenteleden leren hun geloof in woord en daad te delen met anderen. Ook ondersteunt de kerk kwetsbare groepen, zoals inheemse gemeenschappen en afgelegen dorpen, met diaconale activiteiten, waaronder landbouwtraining en beroepsopleidingen voor jongeren en vrouwen. Graag uw bijdrage op het bekende rek.nr. van de Diaconie: NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v. collecte 5 april 2026.

PASTORAAL TOTAAL 13 APRIL

Op maandag 13 april hopen we weer met zo veel mogelijk medewerkers uit het bezoekwerk bij elkaar te komen voor gezelligheid en inhoud. Zoals gewoonlijk eten we eerst samen, maken kennis met de medewerkers van de Immanuelgemeente, en gaan ons vervolgens verdiepen in het luisteren naar de ander in een gesprek. Miriam Bierhaus neemt ons daarvoor mee in het verhaal van de Samaritaanse vrouw aan de put die in gesprek raakt met Jezus. Nieuw Salem, tijd: 18.00 uur. In verband met de maaltijd graag opgeven bij Leen Terlouw vòòr 10 april.

WANDELEN MET AANDACHT

Op dinsdagmorgen 14 april maken we onze derde zintuigwandeling. Het is lente, en wat valt er te zien, te ruiken, te horen en te ontdekken. Tijdens deze wandelingen komen alle zintuigen aan bod. Laat je raken door iets kleins, iets onverwachts, misschien iets dat (bijna) verborgen bleef en wat je kon ontdekken door stil te vallen en aandachtig te zijn. We lopen vanaf de Grote Kerk, en komen daar ook weer terug. Daar wachten dan koffie en thee; waarbij we nog wat uitwisselen over de gedachten en inzichten die de ochtend heeft gebracht. We ontmoeten elkaar op dinsdagmorgen 14 april 10.00 uur, Nieuw Salem
miriambierhaus@wgcatharijne.nl 06 - 29606012



ORDE VAN DIENST ZONDAG 5 APRIL 2026 - EERSTE PAASDAG

Voorganger: Ds. Gerrit van Dijk	Kosters : Flora Schipper en Bram Dekker
Ouderling : Gerrit Schipper	Gastvrouw : Anneke Sinke
Diaken : Jan Sinke	Kindernevendienst : Lotte Aprigliano
Organist : Paul van Oosten	Crèche : op aanvraag
Lector : Barend Samsom	Beamisten : Henk en Marja Westerhoff
Trompet : Linde van der Kwast,	Koffiedienst: Ella van Oostenbrugge en Felicia Frimpong
Klaas Roelofsen, Laurens van Egmond	

VOORBEREIDING

Muziek en zingen voor de dienst:

Lied: 630 Sta op een morgen ongedacht
Lied: 637 O vlam van Pasen steek ons aan
Lied: De torenklokken zingen

1. De torenklokken zingen van hele blijde dingen.
De Heer is opgestaan!
De Heer is opgestaan!
2. En iedereen mag het weten
God zal ons niet vergeten.
De Heer is opgestaan!
De Heer is opgestaan!

Welkom - Stilte

Lied: Prijs de dag dat Hij verrees

1. Prijs de dag dat Hij verrees, Halleluja!
ons de nieuwe morgen wees. Halleluja!
Christus heeft ons door de nacht, Halleluja!
dichter bij die dag gebracht. Halleluja!
2. Blaas vandaag trompetten aan. Halleluja!
Vier het feest van volle maan, Halleluja!
met dit lied in ieders mond: Halleluja!
God vernieuwd zijn trouw verbond. Halleluja!
3. Christus, uw getuigenis, Halleluja!
dat Gods naam bevrijder is, Halleluja!
bindt ons samen vuurt ons aan, Halleluja!
vrolijk met u mee te gaan. Halleluja!
4. Zing met opgeheven hoofd, Halleluja!
van wat deze dag belooft: Halleluja!
hoe in Hem dit nieuw begin, Halleluja!
alles zijn bestemming vindt. Halleluja!

Bemoediging en groet

Aandacht voor klein en groot

Kinderen gaan naar hun eigen ruimte

Smeekebed

Glorialied: 624 Christus onze Heer verrees, vers 1 en 2

DIENST VAN HET WOORD

Aandacht voor de liturgische schikking

Lied: 632 Dit is de dag vers 1 en 3

Bijbellezing: Jesaja 45: 1 – 7

Lied: 592 Stil ligt de tuin rondom het witte graf, 1 en 3

Bijbellezing: Johannes 20: 1, 11 – 18

Lied: Wat dreef mij naar het graf

Wat dreef mij naar het graf?
Wat dacht ik daar te vinden?
De dood brengt anders niet
dan leegte en verdriet

Met kruiden van de dood,
welriekend, zacht en geurig,
als balsem voor mijn ziel,
ging ik, om hem te zien.

Verbijsterd bleef ik staan,
het graf zo leeg en open,
zo koud ineens mijn hart,
toen hoorde ik mijn naam.

Hij was het die daar stond,
die stem, die blik, die ogen,
hij was het die mij riep,
maar zei 'raak mij niet aan'.

O, hij was zo dichtbij!
Ik kon hem bijna raken!
Als ik mijn hand uitstak
zou hij verdwenen zijn.

Geheimen diep en groot,
te groot voor kleine mensen.
Geheimen ook voor ons,
al zijn wij deelgenoot.

Verkondiging

Muziek

Lied: 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

De bloemen gaan ter bemoediging en met een
hartelijke groet naar Margo en Mees Visser,
Park Sparrendaal 39

Collecten : 1 ZWO Bangladesh

2 Plaatselijke kerk

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
gezamenlijk gebeden Onze Vader

BESLUIT VAN DE DIENST

Kinderen komen terug

Lied: De Heer is waarlijk opgestaan

Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

1. Jezus deed de dood teniet.

Zing daarom het hoogste lied.

2. Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.

3. En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.

4. Maar een engel sprak hen aan:
Die gij zoekt is opgestaan.

5. Denkt toch aan zijn eigen woord,
dat gij vroeger hebt gehoord.

7. Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.

Afsluiting project

Lied: 634 U zij de glorie

Zegen

Orgelspel

We ontmoeten u/jullie graag in Nieuw Salem, tijdens de koffie/thee en limonade
De kerkenraad van Wijkgemeente Catharijne wenst u gezegende Paasdagen

KERKDIENSTEN zijn online te volgen via

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk-Driebergen-Rijsenburg>

Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag vóór donderdag naar nieuwsbrief@wqcatharijne.nl